




**Wees
welkom
op het feest
van de
openbaring
Feest van
Licht en
hoop'**

04 jan 2026

Intrede: Nu zijt wellekome

*Nu zijt wellekome, Jezus, lieve Heer;
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer!
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer;
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer:
Kyrieleis.*

*Christe, Kyrieleison laat ons zingen blij,
Daarmed' ook onze leisen beginnen vrij!
Jezus is geboren op de heilige Kerstnacht
Van een maged reine, die hoog moet zijn geacht:
Kyrieleis.*

*D'herders op de velden hoorden een nieuw lied,
Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan geender straten
en gij zult Hem vinden klaar;
Bet'lem is de stede, daar 't is geschied voorwaar:
Kyrieleis.*

*D'heilige Driekoningen uit zo verre land
zij zochten onze Here met offerhand.
Z'offerden ootmoedelijk mir, wierook ende goud
t'ere van den Kinde dat alleding behoudt.
Kyrieleis.*

Welkom



Gebed om nabijheid

Heer, meer dan 2000 jaar geleden
gingen wijze mannen op zoek
en volgden zij licht.
Ze gaven niet op, ze werden niet moedeloos,
hoe dwaas en uitzichtloos hun onderneming
op sommige momenten ook leek.
Wees ons nabij zodat ook wij de moed
niet opgeven in wat we doen of hopen.



Christus, die wijzen waren geen Joden
zoals Maria en Jozef
en aan een Messias hadden zij
zich al helemaal niet verwacht.
Toch bleven zij de richting die
hen werd aangewezen, de goede richting,
zoeken en volgen;
ook al wisten ze niet waar dit hen brengen zou.
Wees ons nabij en help ons niet bang te zijn
voor wat ons te doen staat.



Heer, de wijzen uit het Oosten lieten zich niet
misleiden door wat anderen hun wijsmaakten.
Gingen op hun doel af, ook al betekende dit
dat ze niet de kortste weg konden nemen
om dit te bereiken.
Help ons te zijn zoals die wijzen die omwegen
durven maken.
Wees ons nabij en help ons een open hart
en geest te hebben voor Uw boodschap
zodat wij ons niet laten verblinden
door eigenbelang.



Gloria



*Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria, in excelsis Deo.*

*Lam van God, Gij hebt gedragen
Alle schuld tot elke prijs
Geef in onze levensdagen
peis en vree kyrieleis
Gloria, in excelsis Deo.*

Inleiding op de lezingen

God openbaart zich aan de wereld.
De profeet Jesaja beschrijft het als een groot licht
waar mensen naartoe komen
met hun geschenken.
Het is ook licht, namelijk een ster,
die de wijzen uit het Oosten aanzet
om op stap te gaan
en die hen de weg wijst naar het Kind.

Eerste lezing Jesaja 60,1-6

Moment voor de kinderen

We luisteren naar het evangelie volgens Matteüs en leggen het al biddend op ons leven.

Een stukje Evangelie:

Toen Jezus te Betlehem in Judea geboren was...

We bidden...

We richten onze blik op de koningen
die op zoek zijn.
Ook wij gaan op zoek naar de ster
maar er zijn zoveel sterren van klatergoud,
zoveel sterren die overal om ons heen
zo luidruchtig aanwezig zijn.
Er zijn zoveel sterren die dwaallichten
blijken te zijn.
Wij vragen U God toon ook ons de weg
naar die Ster
die het zoekt in eenvoud en nederigheid,
geboren in een stal, Jezus van Nazareth



Een stukje Evangelie:

Toen koning Herodes dit hoorde,
werd hij ongerust...

We bidden...

Voor allen vandaag die
verantwoordelijkheid dragen,
hier bij ons of verder weg van ons,
en buiten zichzelf raken
uit angst dat hun eigen koninkrijkes van status,
macht en rijkdom bedreigd worden.

Voor onszelf.

Dat ook wij ons niet laten verleiden
om vast te houden aan datgene
dat vooral goed is voor onszelf.
Wij vragen u God. Dat wij allen bevrijd raken
van wat ons beknelt.

Luister Heer...

Een stukje Evangelie:

Nadat ze naar de koning hadden geluisterd,
vertrokken ze...

We bidden...

We richten onze blik op Maria en Jozef
en de geschenken die ze kregen.
Wij vragen U, God, voor allen van vandaag die
letterlijk moeten vluchten voor oorlog en geweld
om hun leven te redden,
voor allen die vandaag op zoek gaan naar
een beter leven.
Dat zij het goud van vertrouwen,
de mirre van bevestiging en liefde mogen vinden,
dat zij de wierook als teken van hulp
van zij die zich inzetten voor zieken, eenzamen,
hongerigen, daklozen, vluchtelingen,...
mogen ervaren.
Dat zij zo dezelfde geborgenheid vinden
als het Kind dat ons is gegeven.

Luister Heer...



Een stukje Evangelie:

In een droom werden de Wijzen
door God gewaarschuwd...

We bidden...

We richten onze blik op de wijzen.
Wij vragen U God, geef kracht aan allen van
vandaag die het aandurven
nieuwe wegen te gaan.
Dat zij, dat wij, blijven verlangen naar
een toekomst, zoals Gij die voor ogen had,
voor allen.

Luister Heer...

We bidden...

Wij bidden voor alle mensen die moeten leven, overleven, ondanks, ziekte, armoede, oorlog, onderdrukking, ... hier dichtbij ons of ver weg.

...

Luister Heer....

Lied: *It came upon the midnight clear*

*Het kwam op het heldere middernacht,
dat glorieuze lied van vroeger,
van engelen die zich over de aarde bogen,
om hun gouden harpen te bespelen;
"Vrede op aarde, welbehagen in de mensen,
van de genadige Koning van de hemel."
De wereld is gehuld in een plechtige stilte
om de engelen te horen zingen.*

*Ze komen door de gespleten luchten
met vredig uitgespreide vleugels,
en nog steeds zweeft hun hemelse muziek
over de vermoeide hele wereld.
Boven de treurige en nederige vlakten
buigen ze zich op zwevende vleugels,
en steeds weer zingen de gezegende engelen
over de klanken van Babel.*

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Jezus Christus.

Ik geloof dat zijn geboorte vrede brengt,
geluk en blijdschap.

Ik geloof dat ieder kind,
een beetje meer vrede kan brengen
onder de mensen.

**Ik geloof dat met Jezus' geboorte
een licht in de wereld gekomen is,
een lichtpunt voor allen
die in het duister van zorgen,
verdriet en onrust leven.**

Ik geloof dat het licht van Kerstmis,
het hele jaar door voor ons zal blijven branden.

**Ik geloof dat God
de geboorte van Jezus bedoeld heeft
als een boodschap van vrede en liefde,
een licht voor allen die zoeken
naar het eeuwig licht van zijn heerlijkheid.**

Ik geloof dat wij de kerstboodschap
verder kunnen dragen
door de kracht van de Geest
die Hij ons geschonken heeft.
Hij werkt in mensen die nieuwe wegen
durven gaan
en niet ophouden om de liefde waar te maken.

**Ik geloof in het Kerstfeest,
elk jaar opnieuw
en daarom in een wereld
van licht en vrede. Amen**

Offerande + Orgel

Vandaag hebben we het koor
Consonant te gast.

Hier op deze feestdag
van driekoningen zingen zij
ten voordele van
Welzijnszorg Tereken.

Als je wilt geven met behulp van je bankapp: dat
kan met de qr code.

De misdienaars komen natuurlijk ook graag nog rond
met het mandje waarin je de centjes kwijt kan.

Met dank bij voorbaat!



Bidden bij brood dat leven geeft

We brengen het brood dat in een vorige viering
gezegend werd hier in ons midden.

Verzameld rond dit brood als teken van
eeuwige liefde en leven willen wij
bidden en danken.

Wij danken U voor de sterren
aan de hemel van vandaag,
zichtbaar in mensen.

Zij die ook ons leiden naar Jezus, uw Zoon.
In Hem woont uw rechtvaardigheid.
Waar wij zullen gaan, Jij zult er zijn.
Soms rakelings nabij, teder zacht,
soms botsend hard.
Daarom willen we U danken.

Je zal aan ons voorbijgaan
als een mens aan een ander mens.
Je zal bij ons binnenkomen,
Je zal ons leven doorkruisen.

Verwacht of onverwacht.

Altijd weer zal Jij ons je naam toespreken:

'Ik ben er voor jou:

bij Mij mag jij je geborgen weten.'

Wees niet bang. Vertrouw.

Daarom willen we U danken.

Zo zijn we hier bijeen
om het verhaal van Jezus
verder te zetten met ons leven.
Om zijn woorden door te vertellen
en zijn daden van genezing en vergeving
verder te doen.

Om net zoals Hem brood te delen
als teken dat we Hem en wat Hij deed
nooit zullen vergeten.

Dat ook wij de Geest die Hem bezielde
over ons laten komen.

Dat ook wij leven in jouw aanwezigheid.

Dat Jezus in ons leven herkenbaar wordt.

Onze Vader

Gebed om vrede

Jezus, jij bent geboren als een kind van licht om ons te leren wat echt leven is.
Om ons te tonen dat wij van iedereen een vriend kunnen en mogen zijn.
Om ons te tonen dat wij met iedereen kunnen en mogen samenleven.
Om ons te tonen dat wij iedereen graag kunnen en mogen zien.
Geef ons Uw vrede om dit zo te kunnen en te mogen doen. Amen.

Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven wij elkaar een teken van die vrede.

Communie

Lied: *Lobt Gott ihr Christen alle gleich*

*Loof God, alle christenen
op zijn hoogste troon,
die heden zijn hemelrijk opent
en ons zijn zoon schenkt.*

Tekst om in stilte te lezen

Voor elke tocht is er een ster.
Een woord, een teken,
een weg, een uitweg,
een terugweg als het moet...

Voor elke tocht is er een ster.
Een vriend, een hand,
een huis, een thuis,
een boek, een beeld,
een lied misschien.

Voor elke tocht is er een ster.
Voor ieder mens,
voor jong en oud,
die wijs wil heten.
Voor iedereen die zoekt
naar redding en naar recht.

Voor elke tocht is er een ster.
Die wijzen brengen zal
waar 't wonder van het leven,
in eenvoud wordt getoond.
Waar Gods liefdevolle geven
in kinderogen woont.

Fr. Weerts

Slotlied *Fröhlich soll mein Herze springen*

Zending

**Met veel dank aan het koor Consonant
onder leiding van Franky Wagemans**

Kom je mee Nieuwjaar vieren?



Vrijdag 9 januari om 19u30 op de Impulsavond in feestzaal Ons Huis:

Een avond om lichtpuntjes te ontdekken:
een beeld, een woord, een streepje muziek,
aangevuld met een drankje en een knabbel,
om elkaar veel goeds toe te wensen.

Zaterdag 31 januari

Legodag in onze kerk

Huiskamergesprek

Dinsdag 13 januari – 20.00 uur
Woensdag 14 januari – 14.00 uur

We hopen dat je erbij bent!

